

Koken en Vakantiehuis

IN FRANKRIJK



Wij hebben Résidence Le Magnolia in 2006 gekocht en deze geschikt gemaakt voor onze Franse plannen. U kunt bij ons logeren, doen waar u zelf zin in heeft en/of u kunt zich door ons laten begeleiden tijdens een heerlijke kookvakantie en met bezoeken bij regionale Franse bedrijfjes, markten en culinaire uitstapjes.

Na 25 jaar een cateringbedrijf in Nederland gerund te hebben en waren we aan een nieuwe uitdaging toe.

Maar zonder gasten en het culinaire kunnen wij niet en hebben besloten om anderen deel te laten met het Franse leven (op het platteland).

Berdien is uw gastvrouw in huis en keuken. Met het maken van de meest uiteenlopende gerechten en nieuwe creaties is zij helemaal in haar element. Koken is haar favoriete hobby, terwijl ze ook creatief in de huiselijke architectuur is. Gezelligheid staat voorop.



Vincent verzorgt de boekingen, de tuin en de drankjes. Een glaasje wijn onder het koken vinden wij normaal en we laten u er, indien u dat wenst, ook van genieten.

In de tuin van 1 hectare is er altijd wel wat te beleven. We wonen nagenoeg het hele jaar in Le Magnolia, dus schroom niet ons te contacteren voor meer informatie voor een eventueel verblijf.



Wij organiseren culinaire doe-vakanties voor 4 tot 20 personen in ons huis in de streek Aquitaine, Zuid-West Frankrijk.

Mogelijkheid voor een arrangement van 1 dag, 2 dagen, 6 dagen. Bij een aanwezigheid van bijvoorbeeld 6 dagen (u mag ook langer blijven), wordt er 5 dagen gekookt, 1 dag eet u buitenshuis in lokale restaurantjes (lunch en diner). U hoeft geen meester in de keuken te zijn, het gaat om de gezelligheid, wij helpen u met de menu's, de voorbereiding en advisering. Thema is natuurlijk de Franse keuken, maar ook de Italiaanse en Spaanse keuken staan op de kaart. Indien de fruitopbrengst van onze boomgaard tijdens uw aanwezigheid het toelaat, worden er van vijgen, verschillende soorten pruimen en appels confiture en chutneys gemaakt. Er is ook ruimte voor het bezoeken van plaatselijke markten, wijnhuizen, kaasboertjes, brocantes, vide greniers, lavendelolie fabriekje, imker; of van die gezellige avondmarkten, waar je tussen de Fransen van een vers bereide maaltijd geniet.

Heeft u even geen zin om te koken, rust is gegarandeerd op onze residence waar u in de tuin kunt genieten, een boek lezen, zwemmen, et cetera.

Locatie van onze residence is in Les Arques, 25 km. ten noordwesten van Cahors, 550 km. onder Parijs, 1.100 km. vanaf Utrecht, u krijgt van ons een routebeschrijving.

Graag tot in heerlijk Frankrijk,

Berdien en Vincent Oostvogel



Berdien & Vincent Oostvogel

Adres: Le Magnolia
Les Places
Les Arques
France

www. [Koken in Frankrijk.com](http://Koken.in.Frankrijk.com)

E-mail: vincent.oostvogel@orange.fr